

Ørslevkloster, 22. feb. 2011

Kære børn og forældre!

VELKOMMEN til Sparkær Kirkes Børnekor!

18 - 20 børn var mødt op mandag eftermiddag til den første kortime, og det er vi selvfølgelig overraskede over og meget, meget glade for!

Vi håber, I får det rigtig sjovt, at I lærer lidt undervejs, og at vi får et rigtig godt samarbejde både med skolen og med jer og jeres familier!

Allerede i de kommende dage er der nogle ting, som I skal deltage i:

Torsdag d. 24. feb. kl. 19.30 - 21: FELLESSANG for voksne. GRATIS!

Vi synger foråret ind og varmer op til aftensang i kirken d. 30. marts.

Her er I naturligvis velkomne sammen med jeres (bedste)forældre ...

Fredag d. 25. feb. kl. 9.00: Morgensang på skolen (GENERALPRØVE)

Lørdag d. 26. feb. kl. 8.15: "Åbent Hus" på skolen (Kom i god tid!)

Sammen med Heidi Gydesen synger vi til morgensang for de voksne.

Søndag d. 27. feb. kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste i Sparkær Kirke.

*Som en særlig velkomst til de nye mini-konfirmander i 3. klasse vil vi synge for dem og deres familier og også gerne hilse på **jeres** forældre.*

Gudtjenesten afsluttes med spaghetti og kødsovs i Præstegården!!!

Tilmelding til Gudmund **50 70 80 89**. ALLE ER MEGET
VELKOMNE!

Herudover skal vi synge til ca. 1 - 2 gudstjenester
hver måned, alt efter, hvordan højtiderne falder og
hvornår, der er gudstjeneste i de to kirker.

Det er **GRATIS** at synge i børnekoret, og man er altid
velkommen til at
komme og kikke eller prøve at være med en enkelt
gang - også drenge!

Vi har indtil videre ikke noget specielt tøj på, men
en hvid bluse og et par mørke bukser/ mørk nederdel
er altid pænt, når man skal optræde.

I får en hvid sangmappe hver med alle sange, salmer,
lege og danse i.

Vi talte om, at det er **vigtigt** at møde op af hensyn
til de andre i koret.
Skulle det alligevel blive nødvendigt at melde
afbud, **skal** I give besked!

Mange hilsener -
Iben Barnwell

96 16 50 55/ 23 65 50 55